



12 t/m 16 oktober

Verblijf in *** hotel in het centrum, directe ochtendvlucht Amsterdam-Wenen met Austrian Airlines, avondvlucht retour.

Prijs € 1385,- in een 2-persoonskamer o.b.v. logies en ontbijt.
Toeslag éénpersoonskamer € 275,-



‘Wenen: stad van contrasten’

Wenen was rond 1900 één van de grote culturele hoofdsteden (zoals Parijs en Berlijn) waar het Joodse leven een prominente bijdrage leverde aan wetenschap, kunst en literatuur. Het leven daar kende ook grote tegenstellingen als tussen arm en rijk, traditie en vernieuwing, synagoge en koffiehuis, tussen West- en Oost-Europese tradities. Nog altijd zijn deze contrasten actueel: Wenen en Oostenrijk vormen een scharnierpunt in de 20ste eeuwse (Joodse) geschiedenis.

Op onze reis gaan wij genieten van de vele bijdragen die Joden hebben geleverd aan kunst, politiek en wetenschap. Ook willen wij de actualiteit van het moderne Wenen beleven waarin plaats is voor herdenking, voor nieuw Joods leven, voor viering en samenkomst. Ontmoetingen met kehillot, bezoeken aan verschillende synagogen, het Joods Museum, koffiehuisen, het huis van Freud en nog veel meer staat op het programma. Tevoren gaan wij de reis voorbereiden in een aantal samenkomsten met de deelnemers. Voorpret hoort erbij!



Laat ons op studiecentrumjg@gmail.com weten of u mee wilt op deze reis.