

Cursusleider:
Daniël Beaupain

**Dinsdag
5 & 12 september.**

20.00 - 22.00 uur



De zeven vragen die je in de hemel worden gesteld

Volgens Joodse traditie, o.m. in de Kabbalah, volgt er op ons leven in dit ondermaanse, een moment van toetsing, om te kijken of en in hoeverre we iets van ons leven hebben gemaakt, en of er eventueel een vervolg op moet komen. Hier is ook de leer over reïncarnaties op gebaseerd. Volgens de Talmoed moeten we dan voor de hemelse rechtbank verantwoording afleggen en worden ons zes vragen gesteld. [TB Shabbat 31a] De chassidische traditie stelt een andere vraag. Ron Wolfson heeft ze alle zeven (6+1) op een rijtje gezet en de volgorde iets logischer gemaakt. Afhankelijk van de uitslag van dit examen wordt bepaald welk traject je mag of moet afleggen. Vreemd genoeg wordt niet gevraagd of je een kosjere huishouding hebt gevoerd, elke sjabbat naar sjoel bent geweest of altijd naar de rabbijnen hebt geluisterd. Welke vragen wel worden gesteld en met wat voor consequenties, deel ik graag in twee workshops. En ik doe wat suggesties hoe je je kunt voorbereiden om dit examen met succes af te sluiten.



Aanmelden vóór 29 augustus bij studiecentrumljk@gmail.com