

STUDIECENTRUM
VOOR JODENDOM



LJG AMSTERDAM



Studieprogramma

5779 / 2018 - 2019

Welkom bij het Studiecentrum

Een van de belangrijke functies van een sjoel is: **Huis om te leren, beth midrasj**. 'Leren om te leren' en 'leren om te doen' zijn twee van onze mitswot. Ons doel is het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied om zo tot een rijker en voller liberaal-Joods leven te komen en de liberaal-Joodse identiteit te versterken.

Het bestuur spant zich in om een studiereis te organiseren in 2019.

Bij het ter perse gaan van deze Studiegids is hierover nog niets bekend.



Voor wie is het Studiecentrum?

Het Studiecentrum is er voor alle leden van de LJG en hun partners.

Andere geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname richten aan studiecentrumljk@gmail.com.

Adres

Alle cursussen en studiebijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam.

Aanmelding

Aanmelden op studiecentrumljk@gmail.com of via 020 - 54 00 120 tot 2 weken voor aanvang.

Betalingen

Bij deelname bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Maak het deelnamebedrag over op: NL71 ABNA 0447.751.476 t.n.v. LJG o.v.v. Studiecentrum en de naam van de cursus of studiebijeenkomst.

Colofon

Het Studieprogramma 5779/2018-2019 is een publicatie van Studiecentrum LJG-Amsterdam

Ontwerp
Dick Hage

© 2018 LJG





Gespreksleiders:

**Naud van der Ven &
Yoram Stein**

Zondag 14 oktober;

11/11, 16/12, 13/1,
10/2, 10/3, 14/4, 12/5,
23/6

10.15 - 11.45 uur



Film en een Goed Gesprek

We presenteren films, of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Het doel is te boeien; te verdiepen, te delen; en te genieten.

Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek.





Cursusleider:
Gilad Nezer

Dinsdag
6 november;
13 & 20 november
20.00 - 22.00 uur



Israël: gezongen geschiedenis

De dynamische realiteit in Israël sinds het begin van de vorige eeuw wordt ook in poëzie en klank weergegeven. In deze cursus zullen we die interessante correlatie bekijken zowel vanuit het historische als muzikale perspectief. We zullen zien hoe sommige liederen de gezamenlijke stemming in Israël konden weergeven en in sommige gevallen de geschiedenis hebben beïnvloed. We gaan een aantal bekende en onbekende liederen onder de loep nemen en uiteraard samen zingen! Kennis van Hebreeuws is niet noodzakelijk.

Esther Ofarim zingt
"Rakefet" live op de
Nederlandse TV, 1963

Rabin en Miri Aloni
zingen Shir Lashalom
vlak voor de aanslag.



ראש הממשלה יצחק רבין והזמרת מירי אלוני בעצרת ההמונים 'כן לשלום - לא לאלימות'
4 בנובמבר 1995, י"ב בחשוון תשנ"ו



Cursusleider:

Naud van der Ven

**Dinsdag 19 februari
& 26 februari.**

20.00 - 22.00 uur



Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen

Is een 'clash of civilizations' (Samuel Huntington) onvermijdelijk? Je zou dat kunnen denken, gezien de haat waarmee vooral religieuze culturen soms tegenover elkaar staan.

Rabbin Jonathan Sacks denkt van niet, mits we ons laten inspireren door het idee dat menswaardige verscheidenheid mogelijk is. De Joodse traditie biedt veel aanknopingspunten voor dat idee, zo laat Sacks zien.

NB: Aanschaf van het boek "Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen" van Jonathan Sacks wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.





Cursusleider:
Yoram Stein

Dinsdag 26 maart;
2, 9 & 16 april.
20.00 - 22.00 uur

Prijs € 30,-
excl. studie-
materiaal



Noodzakelijk aan te schaffen

De mens bij Spinoza

Vorig jaar hebben wij geleerd dat er, volgens Spinoza, maar één oneindig wezen bestaat: God. Alles is in God. Zonder God kan niets bestaan of begrepen worden.

Dit jaar gaan we slechts één van de oneindige hoeveelheid modificaties die uit God voortvloeien nader onderzoeken: de mens. Vier cursusavonden over de verhouding tussen lichaam en geest, over wat het betekent om ons te vergissen, over wat het betekent redelijk te denken, en over, hoe wij - als in een flits - intuïtief de waarheid over onszelf, als zijnde een onderdeel van God, kunnen vatten.

U hoeft de vorige cursus niet gevolgd te hebben om aan deze mee te kunnen doen, maar voor degene die er niet bij was, geldt wel de waarschuwing dat zelf de Ethica lezen geen eenvoudige opgave is.





Cursusleider:

Rachel Reedijk

**Dinsdag 7 mei; 14 &
21 mei.**

20.00 - 22.00 uur



Prijs € 20,-



Onder één dak – de Joden van Marokko

De titel is ontleend aan een documentaire van de Nederlandse Moslim Omroep. Zij wijst net als de Marokkaanse hoogleraar Mohammed Kenbib (*Juifs et Musulmans au Maroc*) op de eeuwenlange vreedzame coëxistentie tussen Joden en Moslims in Marokko. In deze cursus komen ook de problematische aspecten aan de orde. In les 1 bespreken we de ambivalente relatie van Mohammed met “zijn” joden. En wat te denken van de executie van de Banu Qurayza? In les 2 staan we stil bij de pre-islamitische tijd in Marokko, met zijn geberberiseerde joden en gejudaiseerde berbers, Joods leven gedurende de bloeitijd van de Islam, en de fanatieke Almohaden voor wie Maimonides op de vlucht sloeg. In les 3 behandelen we de moderne geschiedenis: Frans Protectoraat, ontstaan van Israël en de situatie op dit moment.





Lernen op sjabbat

Elke sjabbatmorgen kunt u *lernen* over de parasha van de week. We lezen, interpreteren en bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en van diverse andere geleerden.

Iedereen kan zo aanschuiven.

Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek.

Inspiratie voor iedereen!

Inloop vanaf 9.00 uur

Kijk ook regelmatig op: www.ljgamsterdam.nl/nl/studiecentrum

