

Cursusprogramma

5769 / 2008 - 2009

Het Studiecentrum voor Jodendom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam stimuleert en organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor Joodse volwassenen.

Welke doelen streeft het Studiecentrum na?

1. Het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied, om zo tot een rijker en voller liberaal Joods leven te kunnen komen.
2. Versterking van de Joodse identiteit door middel van leren.

Voor wie is het Studiecentrum bedoeld?

Het Studiecentrum heeft twee doelgroepen:

- LJG-leden en/of hun partners
- Overige Joodse geïnteresseerden

Het bestuur van het Studiecentrum bestaat uit:

Hadassa Conen (voorzitter)

vacature (penningmeester)

Dan Cohen

Chaim van Unen

Liane van Dantzig (namens het bestuur LJG)

Rabbijn Menno ten Brink (adviseur)

2

Welkom bij het Studiecentrum

Het aanbod van het Studiecentrum is gericht op velerlei aspecten van Liberaal Joods Leven, zodanig dat er voor iedereen per studiejaar telkens iets interessants bij is.

De cursussen betreffen onderwerpen op het gebied van religie, cultuur, historie, taal, e.d.

Wij bieden cursussen aan voor mensen met weinig, gemiddeld of veel kennis op Joods gebied. Daaronder ook praktische (basis)cursussen zoals 'Hebreeuws leren lezen' of 'Leiden van een seider'.

Voorbeelden van cursussen van de afgelopen jaren zijn: 'Scheppingsverhaal of evolutie?', 'De figuur Jezus van Nazareth, vanuit Joods perspectief' en 'Het beleven van de hoge feestdagen'.

Mocht voor het volgen van een cursus bepaalde kennis nodig zijn, (bijvoorbeeld kunnen lezen van Hebreeuws), dan melden wij dat tevoren.

Iedere week op sjabbatochtend, vóór de dienst in sjoel, organiseert het Studiecentrum een lernbijeenkomst. Aan de orde is steeds de sidra van de week. Iedereen is welkom en aanmelding is niet nodig.

Een vast onderdeel van ons programma is de studiereis. Doel van deze reis is het bezoeken van plaatsen waar Joods leven was of is, en waarmee dan kennis wordt gemaakt. In het verleden werd gereisd naar Praag, maar ook naar Uzbekistan, naar Spanje en naar Istanbul. Wij streven naar betaalbare reizen. Ook voor het komende seizoen wordt er weer een reis voorbereid. De bestemming wordt in het najaar bekend gemaakt. Voorafgaand aan de studiereis wordt een cursus over de bestemming georganiseerd.

3

1.

Lernen over de sidra van de week (het wekelijkse Tora-gedeelte).

De Tora is een flonkerende diamant met ontelbare facetten, de ziel en het cement van het Joodse volk, de eeuwenlange bron van troost en kracht en ethische opdrachten die bepalend zijn voor ons verleden, heden en toekomst.

Kom genieten van Tora: lezen, praten, puzzelen, luisteren, discussiëren en debatteren, samen met andere Joden over de verschillende lagen van betekenis in de verhalen van Tora en hun betekenis voor ons dagelijks spiritueel leven.

Wekelijks van 9.15 tot 10.00 uur, voorafgaand aan de sjoeldienst. De koffie staat vanaf 9.00 uur klaar. Iedereen is welkom! U hoeft zich niet op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten staan onder leiding van leden van onze kehilla, die samen met u de tekst uitdiepen. U hoeft geen voorkennis te hebben.

Samen leren verrijkt jezelf en onze kehilla!

4

2.

Jom Kipoer: Een verdieping.

In twee avonden zal Rabbijn Menno ten Brink dieper ingaan op verschillende gebeden en *pjoetiem* (liturgische poëzie) die specifiek zijn voor *Jom Kipoer*. Dit ter voorbereiding op de *Jamiem Noraïem*, de Hoge Feestdagen.

De *Viddoei*, *Awienoe Malkeenoe*, *Kol Nidre*, *Oenetane Tokef* zijn een aantal voorbeelden van prachtige gebeden, met diep indringende melodieën, waarvan de diepere betekenis ons vaak ontgaat. Onder leiding van de rabbijn kijken we dus ook achter de teksten. Hopelijk helpt de cursus ons bij een intensere beleving van deze belangrijke dag van het Joodse jaar.



Neem uw machzor mee, en eventuele andere machzoriem, om teksten met elkaar te vergelijken. Kennis van het Hebreeuws is handig, maar ook zonder die kennis kunt u de cursus goed volgen.

5

Docente:
Ruti Aronson

Cursusdagen:
Donderdag
30 oktober 2008
6 november 2008
13 november 2008
20 november 2008
27 november 2008

Kosten:
€50,-

3. Hebreeuws leren lezen.

Komt u graag naar sjoel maar kunt u de dienst niet of moeilijk volgen in de sjoel? Daar kunt u dan nu verandering in brengen. In 5 lessen van 2 uur leert u op beginnersniveau Hebreeuws (Iwriet) te lezen. De ervaring leert dat deze cursus u helpt de sjoel te lezen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij thuis het geleerde oefenen.

Docente Ruti Aronson geeft deze cursus voor het Studiecentrum voor het 3e achtereenvolgende jaar. Haar leerlingen zijn altijd enthousiast.



6

Docent:
Chaim van Unen

Cursusdagen:
Dinsdag
2 december 2008
9 december 2008
16 december 2008

Kosten:
€30,-

4. Leren leren.

Veel mensen hebben een grote belangstelling voor studie van Tora en Tenach. Liefst in kleine groepen want daarin kun je actief deelnemen. Dit leidt bovendien tot verrijking van je kennis en je inzichten. Maar, hoe kom je in een lern-groepje terecht? De oplossing is eenvoudig: door er zelf een op te richten. Deze cursus laat u zien hoe dat kan, en ook hoe u een lern-groepje interessant kunt houden. In deze laagdrempelige cursus zal veel worden geoefend. Iedereen kan meedoen!

Docent is Chaim van Unen. Als docent kenmerkt hij zich door zijn kennisniveau en zijn enthousiasme voor leren en les geven.



7

Docenten:

Menno ten Brink
en Rob Wurms
Respectievelijk
rabbijn en gabbai
van de kehilla

Cursusdagen:

Donderdag
12 februari 2009
19 februari 2009
26 februari 2009

Kosten:

€30,-

5.**Met knikkende knieën:
minhag LYG-Amsterdam.**

Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? Rabbijn Menno ten Brink en gabbai Rob Wurms zullen in drie avonden onder het motto “Met knikkende knieën” een cursus geven over het wat en het hoe tijdens de sjoeldiensten.

De cursus is laagdrempelig, kennis van basis Hebreeuws is niet noodzakelijk. Aan de hand van de sidoer zullen de verschillende minhagiem (gewoonten) worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer ‘knikken we met de knieën’, wanneer zeggen we ameen, hoe werken alle mitswot tijdens de diensten? We zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken we ook hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan.

Kortom een leuke, leerzame en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoel-diensten zal verlagen.



8

Docent:

Dan Cohen
Voorzitter van de
Federatie Neder-
landse Zionisten
(voorheen de NZB).

Cursusdagen:

Donderdag
19 maart 2009
26 maart 2009
2 april 2009
23 april 2009

Kosten:

€40,-

6.**Zionist in Nederland.
Feiten en achtergronden
over 125 jaar zionisme.**

Politieke thema's die aan bod komen:

- Joodse politieke onafhankelijkheid en Joodse aanwezigheid in Israël;
- Herzl, voorlopers en volgelingen;
- Invloed van antisemitisme op zionisme in de 19e en 20e eeuw;
- Britse mandaatperiode (1918-1948);
- Israël: één binationale staat of twee staten: van Jabotinsky tot nu;
- Geschiedenis van lokaal Arabisch nationalisme van 1880 – heden;
- Problematiek van de vluchtelingen, Joodse en Arabische: overeenkomsten en verschillen.



Daarnaast worden relevante geografische onderwerpen behandeld, zoals: Waar begint en eindigt de West Bank? Is de Jordaan een rivier of een beek?

9

Docenten:

Herman van Praag
Psychiater, publiceert o.a. over religie en psychiatrie.

Cursusdagen:

Maandag
31 maart 2009
7 april 2009
14 april 2009

Kosten:

€30,-

7.

De psychologie van persoonlijkheden in Tenach.

In deze serie worden drie Joodse archetypen (oer-modellen) besproken. De Jood wiens kwaliteiten door de buitenwereld worden miskend. De Jood die lijdt onder het leed hem door de buitenwereld aangedaan, en de Jood die geen vrede heeft met de bestaande situatie en daarom in opstand komt. In opstand tegen de gevestigde orde.

Dit bespreken en bekijken we aan de hand van de volgende figuren: *Koning Saul*, die door de docent als één van de nobelste figuren uit de Joodse geschiedenis wordt gezien; *Job*, God's lijdende dienaar bij uitstek; *Jezus van Nazareth*,



die binnen zijn volk een tegenbeweging op gang bracht die zou uitgroeien tot een Wereldgodsdienst.

10

Docent:

Nog niet bekend.

Cursusdagen:

Voorjaar 2009

Kosten:

€20,-

8.

Themalezingen ter voorbereiding van de studiereis.

Ook dit jaar organiseert het Studiecentrum weer een studiereis. Deze reis gaat altijd naar een bestemming die op Joods gebied (zowel historisch, cultureel als religieus) interessant is. Bij het drukken van dit programmaboekje was de reisbestemming nog niet bekend.

Deze wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. (Zie Kol Mokum en Kol Mokum Katan). Rond februari/maart 2009 zullen er 2 lezingen worden georganiseerd over de reisbestemming ter voorbereiding op de studiereis.

Deze lezingen zijn interessant en ook toegankelijk voor mensen, die niet met de reis mee-gaan.



11

Gedurende het cursusjaar bieden wij naar ervaring extra cursussen en/of workshops aan. Informatie hierover vindt u in Kol Mokum Katan en ontvangt u per e-mail.

Staat u niet op de mailinglijst van de LJG Amsterdam? Wilt u geregeld informatie over het aanbod van het Studiecentrum ontvangen? Dat kan. Stuur een e-mail naar studiecentrum@ljk.nl met uw naam en mailadres.

Alle cursussen worden gegeven in het gebouw van de LJG - Amsterdam 's avonds van 20 tot 22 uur. Stadionweg 269, 1076 NZ Amsterdam.
Per tram bereikbaar met de lijnen 16 en 24.



Overmaken van cursusgeld:
Postbank 631299
bank 44.77.51.476
ten name van Studiecentrum
o.v.v. de naam van de cursus.
e-mail: studiecentrum@ljk.nl