



Cursusprogramma

5771 / 2010 - 2011

Het Studiecentrum voor Jodendom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam streeft naar:

1. Het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied, om zo tot een rijker en voller liberaal Joods leven te kunnen komen.
2. Versterking van de Joodse identiteit door middel van leren.

Voor wie is het Studiecentrum bedoeld?

Het Studiecentrum heeft als doelgroepen:

LJG-leden, partners van LJG-leden en overige Joodse geïnteresseerden.



Welkom bij het Studiecentrum.

Ook dit jaar bieden we u weer een zeer gevarieerd cursusprogramma: van praktisch tot verdiepend, gericht op starters, op mensen met gemiddelde Joodse kennis en op 'doorgewinterde lerners'.

In het programma vindt u vast iets van uw gading.

De prijzen zijn laag gehouden, zodat iedereen die dat wil, kan meedoen. De meeste cursussen worden op doordeweekse avonden gegeven. Er zijn echter ook drie cursussen op zondagochtend. Deze zijn bedoeld voor zowel de ouders van Talmoed Tora als voor andere LJG-ers: een nuttige besteding van deze soms wat verloren ochtend!

Naast de elkaar afwisselende cursussen zijn er twee vaste onderdelen in het programma:

1. het leren op sjabbat-ochtend over de parasjat hasjawoea (zie de volgende bladzijde)
2. de studiereis (zie pagina 15). De bestemming van de reis zal in het najaar bekend worden gemaakt.



Cursusleiders:

telkens andere leden
van de LJG

Cursusdagen:

elke zaterdagochtend
eerste keer dit
seizoen:

2 oktober 2010

laatste keer dit

seizoen: 2 juli 2011

Tijd:

Inloop vanaf 9.00 uur,
leren 9.15 - 10.00

Prijs gratis

1.

Parasjat hasjawoea: van chaniech tot chacham.

Verrassing op verrassing valt u ten deel....

... en dat elke sjabbatochtend! U staat ietsje eerder op, maar wat u ervoor terugkrijgt is dan ook alle moeite waard.

Want elke sjabbat wordt er een klein uur gelernd over de parasja van die week, het Toragedeelte dat die sjabbat in sjoel wordt gelezen. Welk gedeelte dat is, kunt u vinden in Kol Mokum Katan en op de website van de LJG: www.ljgamsterdam.nl > studiecetrum Iedereen kan hier naar hartelust aan meedoen. U doet inspiratie op en we leren van elkaars ideeën. De bijeenkomst is voor iedereen te volgen en iedereen is welkom! U wordt er wijzer van. Bovendien is de sfeer altijd ontspannen. Een mooi begin dus van uw sjabbat.

In onze prachtige nieuwe sjoel staan koffie, thee en koek voor u klaar.



Ceders op de Libanon

Cursusleider :
Channa Meyer

Cursusdagen:
5, 12, 19 &
26 oktober,
2 november

Tijd:
20.00-22.00

Prijs € 25,-

2.

Sidoer-Hebreeuws: weet wat je leest.

'Ken uw letters en herken ze in sjoel' is het motto van deze cursus. Voorafgaand aan de cursus ontvangt u, bij wijze van smaakmaker, een zeer praktisch en ludiek boekje met de beginselen van het Hebreeuwse alfabet, en de toepassing daarvan. Met deze basiskennis gaat u in de cursus verder aan de slag. De docente neemt u mee in de meest gangbare teksten in de sidoer, zoals die in sjoel worden gezegd en gezongen. De cursus is bestemd voor iedereen die zich deze teksten wat meer eigen wil maken. Wel wordt u geacht het Ivriet enigszins te kunnen lezen.



72 namen

Cursusleider:

Uri Adir-Mandolfo

Cursusdagen:

17 & 31 oktober
7, 14 & 21 november
5, 12 & 19 december

Tijd:

10.30-12.30

Prijs € 40,-

3.

Van abracadabra naar alef-beth.

Deze cursus is voor echte beginners. Als u vrijwel geen idee hebt van de letters van het Hebreeuwse alfabet, dan is dit uw kans!! Want aan het einde van deze cursus kunt u Hebreeuws lezen (drukletters) en schrijven (schrijfletters), op een correcte manier eenvoudige zinnen formuleren en kent u zo'n 100 woorden! U hebt dan een goede basis om verder te gaan met het leren van Ivriet.

Uw docent weet u, op basis van een grote ervaring, op een speelse en toch indringende manier bekend te maken met wat eerst abracadabra leek. En als u dan ook nog één of twee uurtjes per week aan uw huiswerk besteedt, ziet u dat u echt vooruitgang boekt.

Het studiepakket bestaat uit schriftelijk materiaal én een cd. De extra kosten hiervoor zijn 20 euro, op de eerste les te voldoen.

Acht lessen waarin u leert lezen, schrijven, luisteren en praten.



Alefbeth

Cursusleiders:

Ron van der Wieken,
eerste avond
Dan Cohen,
tweede avond

Cursusdagen:

18 & 25 november

Tijd:

20.00-22.00

Prijs € 10,-

4.

Chanoeka: steek uw licht op!

Chanoeka is een feest met vele kanten. Maar centraal staat de strijd die de dappere Joden voerden tegen de heidense overheersers.



Massada

Het ging daarbij om onze onafhankelijkheid en om het recht op onze eigen Tempel. De cursus laat zien dat de werkelijkheid wel wat ingewikkelder was. In twee avonden zal dat uit de doeken worden gedaan. De eerste avond wordt de religieuze kant van het Chanoekaverhaal belicht, de tweede avond laat de nationalistische kant ervan zien.

Cursusleider:
rabbijn Menno
ten Brink

Cursusdag:
14 december

Tijd:
20.00-22.00

Prijs € 5,-

5. Het mikwe, een sprong in het diepe.

In onze nieuwe sjoel bevindt zich een mikwe, ofwel een ritueel bad. Niet erg gebruikelijk in een liberale sjoel. Ons mikwe heeft dan ook veel discussie losgemaakt. Wat is eigenlijk het doel van een mikwe? Wie maakt er gebruik van, en bij welke gelegenheid? En waarom heeft onze progressieve gemeente het?

De cursus zal u daarover een goed beeld verschaffen. Vooral ook omdat u al uw vragen kunt stellen zodat in de discussie de nodige helderheid ontstaat.

En last but not least: u krijgt een rondleiding in ons eigen mikwe!



Bathseba Rembrandt

Cursusleider:

Leo Mock

Cursusdagen:

13, 20, & 27 januari,
3 februari

Tijd:

20.00-22.00

Prijs € 20,-

6.

Midrasj: Jodendom met rode oortjes.

Altijd hebben Joden zich ingespannen om de teksten uit Tora en Tenach te begrijpen en te interpreteren. Midrasj betekent dan ook 'onderzoek' of 'uitleg'. Voor wat men niet begreep, werden verklaringen gegeven, vaak in de vorm van verhalen. Verhalen, legenden en parabels die als het ware de gaten in de tekst begrijpelijk maakten.

Veel van deze verhalen zijn boeiend, spannend en interessant. Soms met humor, soms ook politiek.



uit: Joodse sprookjes

De docent zal deze verhalen dichterbij brengen en u er vertrouwd mee maken.

Cursusleider:

Joram Rookmaaker

Cursusdagen:

13 & 27 februari

Tijd:

10.30-12.30

Prijs € 10,-

7.

Van start tot finish; de Joodse levenscyclus.

Briet mila en zewed bat, bar mitswa en bat mitswa, choepa (met soms later een get), lewaja en sjiwwe: de termen zijn ons bijna allemaal bekend. Maar waaróm we deze momenten markeren, welke betekenis ze hebben en hoe ze zich voltrekken, is niet altijd even helder. En vooral: wat er dan van je wordt verwacht. Wanneer ga je op bezoek? Mét kinderen? Wat gebeurt daar dan? Hoe regel je het zelf, als je met één van deze belangrijke momenten te maken hebt? In deze cursus wordt het u allemaal duidelijk.

Een interactieve cursus op de zondagochtend.



Le Baldaquin Chagall

Cursusleider:

Herman van Praag

Cursusdagen:

2 & 9 maart

Tijd:

20.00-22.00

Prijs € 10,-

8.

Sjimsjon, Gods werktuig of 'misfit'?

Sjimsjon is één van Israëls zogenaamde Richteren, in de tijd tussen Jehosjoea en koning David. Een spectaculaire figuur die met leeuwen in het veld vocht, een Filistijnse tempel in elkaar liet storten en zich liet verleiden door een vreemde vrouw om de geheimen van zijn buitensporige kracht prijs te geven. Zijn geboorte was al omhuld met wonderlijke verhalen. En bovendien was hij een nazier, een aan God gewijd mens.

Hoe moeten we hem beoordelen? Wat droeg hij bij aan het voortbestaan van ons volk? Kunnen we uit zijn optreden lessen trekken? En bovenal, kunnen wij zonder psychologische kennis deze 'avonturier' begrijpen? De docent is emeritus hoogleraar psychiatrie en staat borg voor een boeiende cursus.



Sjimon & Delila Rembrandt

Cursusleider:
Chaim van Unen

Cursusdagen:
26 april,
10 & 17 mei

Tijd:
20.00-22.00

Prijs € 15,-

9. Rijkdom van het chazzanoet.

Wat is een sjoeldienst zonder chazzanoet? De mooiste gebeden kunnen vlak en 'gewoon' lijken wanneer ze niet door de chazzan worden gezongen. Het gezongen woord kan het hart pas echt in trilling brengen. Hebt u ooit Yossele Rosenblatt het Awinoe Malkenoë horen zingen? Of Naftali Hershtik het Oenetane tokef?

In deze cursus probeert de docent u een overzicht te geven van de rijkdom en de schoonheid van het Chazzanoet. Al luisterend krijgt u een indruk van het Oost-Europese chazzanoet, van de Sefardische traditie, van veranderingen door de eeuwen heen en van de betekenis van het chazzanoet.



Yossele Rosenblatt

Rosenblatt

Cursusleider:

rabbijn Menno
ten Brink

Cursusdagen:

15, 22 & 29 mei

Tijd:

10.30-12.30

Prijs € 15,-

10.

Halacha, dwangbuis of inspiratiebron?

Halacha wordt door liberale Joden vaak beschouwd als 'dat is voor de orthodoxie'. Maar niets is minder waar. De Halacha bevat vanouds rabbinale uitspraken over vragen 'hoe als Jood te leven'. De orthodoxie beschouwt deze uitspraken als bindende voorschriften. Het liberale Jodendom heeft de neiging te spreken van adviezen in plaats van voorschriften. Maar ook de liberale traditie kan niet om de Halacha heen. Een discussie in liberale kringen over de vraag hoe met euthanasie moet worden omgegaan, maakt dat meteen duidelijk. Er is liberale Halacha ontwikkeld. De Halacha maakt op zijn minst de vragen duidelijk. En zo is het met vele ethische en juridische dilemma's.

Uiteraard roept de Halacha bij ons als liberale Joden vele vragen op. Rabbijn Menno ten Brink zal daar dan ook tijdens de cursus op ingaan.



Progressief perspectief

Cursusleider:

Etienne Denneboom

Cursusdagen:

16, 23 & 30 juni

Tijd:

20.00-22.00

Prijs € 15,-

11.

Denk mee met Heschel.

Abraham Joshua Heschel geldt als één van de belangrijkste Joodse denkers van de 20e eeuw. De spirit van het existentialisme van de sixties is in zijn werk aanwezig. Ook was hij een politiek activist, demonstreerde samen met Martin Luther King (march on Washington) en was actief tegen de oorlog in Vietnam.

Heschel werd geboren in Polen, en was een nazaat van de Ba'al Sjem Tov. Vanaf 1946 doceerde hij Joodse filosofie en theologie aan het Jewish Theological Seminar in New York.

De vraag zal worden besproken wat de betekenis van Heschel is voor het liberale Jodendom.



M.L. King & Heschel

Cursusleider:
nog niet bekend

Cursusdagen:
voorjaar 2011

Tijd:
20.00-22.00

Prijs € 10,-

12. Studiereis.

Een vast onderdeel van ons programma is de studiereis.

Doel van deze reis is het bezoeken van plaatsen waar Joods leven was en is. We gaan naar historische plekken en genieten van de cultuur. Deuren gaan voor ons open, die voor gewone toeristen gesloten blijven. Heel bijzonder zijn telkens weer de ontmoetingen met Joodse groeperingen ter plaatse. Iedereen ervaart dit als heel inspirerend en leerzaam over en weer. Vorig jaar zijn we met een groep van 40 deelnemers naar Odessa geweest: een niet te vergeten ervaring!

De bestemming van de reis dit jaar wordt in het najaar bekend gemaakt. Voorafgaand aan de studiereis wordt een cursus over de reisbestemming georganiseerd.

Zie voor meer informatie Kol Mokum Katan en de website:

www.ljgamsterdam.nl > Studiecentrum



Odessa 2009

Contactinformatie

De cursussen worden
gegeven in het Progressief
Joods Centrum Amsterdam,
Zuidelijke Wandelweg 41,
1079 RK Amsterdam.

Voor vragen en aanmelding
kunt u een bericht sturen naar:
studiecentrumljg@gmail.com



Overmaken van cursusgeld: ABN-AMRO
44.77.51.476, ten name van L JG-Studiecentrum
o.v.v. de naam van de cursus.

Kijk ook regelmatig op:
www.ljgamsterdam.nl > Studiecentrum!

