

STUDIECENTRUM  
VOOR JODENDOM



LJG AMSTERDAM



# Cursusprogramma

5773 / 2012 - 2013

# Wat wil het Studiecentrum?



Eén van de belangrijke functies van een sjoel is: Huis om te leren, beth midrasj. ‘Leren om te leren’ en ‘leren om te doen’ zijn twee van onze mitswot. Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam geeft er invulling aan.

Doel is het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied om zo tot een rijker en voller liberaal-Joods leven te komen en de liberaal-Joodse identiteit te versterken.

## Voor wie is het Studiecentrum?

Het Studiecentrum is er voor alle leden van de LJG en hun partners, en voor overige Joodse geïnteresseerden. Iedereen – met weinig of veel kennis, praktisch ingesteld of studiebol, met of zonder opvoedtaken, jong of oud, alleenstaand of samenwonend – kan iets van zijn of haar gading vinden in het programma.

## Programma

Het cursusprogramma is gevarieerd, van basisniveau tot verdiepend, van praktisch tot theoretisch. Cursussen vinden plaats in de avonden of op zondagochtend. Op zondag kunnen ouders gelijktijdig met hun kinderen leren, maar ook anderen zijn dan welkom. De prijzen zijn laag gehouden, zodat iedereen die dat wil, kan meedoen.

Naast cursussen organiseert het Studiecentrum:

- wekelijks leren op sjabbat-ochtend over de parasja van de week;
- een interactieve lezingencyclus over De Essentie van liberaal Jodendom, in de ogen van ...;
- een studiereis;
- de denktank PJ21: een groep LJG-ers die zich verdiept in de ontwikkelingen van progressief Jodendom in de 21e eeuw en hierover een symposium voorbereidt.



# Inspiratie door leren op sjabbat

## **Cursusleider:**

LJG-leden om de beurt

## **Cursusdagen:**

sjabbatochtend vanaf  
1 september 2012  
t/m 29 juni 2013

## **Tijd:**

inloop vanaf 9.00 uur;  
leren 9.15-10.00 uur.

Elke sjabbatochtend leren wij over de parasja van de week. Wij: dat zijn sjoelgangers die nieuwsgierig zijn naar de betekenissen van het stukje Tora dat daarna in sjoel zal worden gelezen. We lezen, interpreteren, bediscussieren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Per toerbeurt wordt het leren voorbereid door een 'voorlerner'. Iedere deelnemer kan zelf een keer voorlernen. Hoe u dat aanpakt? Een ervaren voorlerner zal er samen met u voor gaan zitten.

Als u de sjabbatochtend begint met leren, krijgt u nieuwe inzichten en bent u geïnspireerd voor de rest van de sjabbat! U kunt zo aanschuiven. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren met en van elkaar. In de bibliotheek staan koffie, thee en koek klaar!

**Gratis**



# De Essentie; 5 visies

Steeds een andere  
gastdocent



rabbijn Ira Goldberg  
29 oktober



Ron van der Wieken  
26 november



rabbijn Marianne van Praag  
7 januari

**Kosten € 25**  
incl. koffie/thee

Maandagen 20.00—22.00

Jodendom als veelkleurig boek. Welke bloemen zie je het eerst? Welke is het mooist, het sterkst, het bijzonderst? Zonder welke bloem is het geen liberaal-Joods boek meer?

In vijf interactieve lezingen, gespreid over het jaar, laten we denkers vanuit onze beweging aan het woord over wat in hun ogen De Essentie is van liberaal Jodendom.

En ook u komt aan het woord: wat vindt u? Wat voegt de visie van de spreker toe aan uw eigen ideeën? Komt u tot nieuwe inzichten, of wordt uw bestaande visie versterkt?



rabbijn Tamarah Benima  
11 februari



rabbijn Menno ten Brink  
18 maart

Volg de cyclus om te luisteren, mee te denken, uw inbreng te geven en uw geest te verrijken.

Elke bijeenkomst is ook los te bezoeken. Prijs per keer: € 6





Cursusleider

Uri Adir-Mandolfo

Zondag 30 september

(+ 14 & 28/10; 4, 11, 18  
& 25/11; 16/12)

10.15 - 12.15

**Kosten € 50**  
incl. koffie/thee

## Van abracadabra naar alef-beth

Deze cursus is voor echte beginners. Als u vrijwel geen idee hebt van de letters van het Hebreeuwse alfabet, dan is dit uw kans! Aan het eind van de cursus kunt u Hebreeuws lezen (drukletters) en schrijven (schrijfletters), op een correcte manier eenvoudige zinnen formuleren en kent u zo'n 100 woorden! U hebt dan een goede basis om verder Ivriet te leren. Uw docent weet u, op basis van een grote ervaring, speels en toch indringend bekend te maken met wat eerst abracadabra leek. Als u één of twee uurtjes per week aan uw huiswerk besteedt, boekt u echt vooruitgang. Het studiepakket bestaat uit schriftelijk materiaal én een cd. De extra kosten hiervoor zijn € 20, op de eerste les te voldoen. Negen lessen waarin u leert lezen, schrijven, luisteren en spreken.





# Koosjere keukengeheimen

Het Kasjroet: voor de één 'iets voor hele vromen', voor de ander dagelijkse praktijk. Toch hebben we er allemaal mee te maken, alleen al vanwege voorschriften in sjoel. Waarom zijn er in het Jodendom eigenlijk zulke gedetailleerde regels voor eten? Waar komen die vandaan? En: hoe gaan wij ermee om, als liberale Joden? Wat is 'koosjer-style'? Yvonne van Gelder onthult de geheimen van de Joodse spijswetten. Termen die voor velen geheimzinnig klinken, als: hechsjer, touwelen, e-nummers, sjechieta, bitoel, sjemita-jaar, sjoumer, koosjere wijn, challah krijgen betekenis. Het kasjroet vindt zijn basis in Tenach en de latere rabbijnse literatuur. Hoe zijn de regels en gebruiken ontstaan? En: waarom eten we zuivel met Sjawoe'ot, latkes met Chanoeka en sjolent op sjabbat? Tijdens deze cursus worden uw vragen beantwoord.

Cursusleider

Yvonne van Gelder

Dinsdag 16 oktober

(+ 22/10)

20.00—22.00

**Kosten € 10**  
incl. koffie/thee

*In vervolg op de cursus leidt Yvonne ons in het voorjaar 2013 rond in de tentoonstelling over de Joodse keuken in het Joods Historisch Museum. Let op de aankondiging!*





Cursusleider  
Daniël Beaupain

Woensdag 17 oktober  
(+ 31/10; 14 & 28/11;  
19/12)

20.00—22.00

**Kosten € 50**  
incl. koffie/thee

Maximale groepsgrootte:  
12 deelnemers

## De kracht van Moesar

Moesar. Wat is dat eigenlijk? Is het iets Joods? Ja, Moesar is een eeuwenoude Joodse traditie. Centraal staat de ontwikkeling van de kwaliteiten van de ziel door middel van een set praktisch gereedschap. Het is iets dat je al doende in de praktijk leert brengen. Door de relatieve onbekendheid wordt het ook wel het 'best bewaarde Joodse geheim' genoemd. Bent u op zoek naar uw werkelijke potentieel? Bent u toe aan een methode van persoonlijke groei? Dan is Moesar iets voor u! Na de kennismakingscursus vorig jaar wordt dit jaar een vervolgcursus gegeven. Er wordt gewerkt aan de hand van klassieke Joodse teksten, aangevuld met persoonlijk materiaal en eigen ervaringen. Iedereen kan meedoen. Nieuwe cursisten worden vooraf bijgepraat door de docent.

Meldt u zich  
dus tijdig aan!





Cursusleider

Channa Meyer

Dinsdag 6 november

(+ 13, 20 & 27/11)

20.00—22.00

**Kosten** € 20  
incl. koffie/thee

## Tour de sidoer: encore!

Encore! Want vorig jaar is een groep gestart met het leren lezen en begrijpen van teksten in de sidoer. Dit jaar neemt Channa Meyer u opnieuw mee door de wondere wereld van die teksten. De psalmen op sjabbat en de diverse teksten rond het Sjema krijgen dit keer de volle aandacht. Channa ontrafelt samen met u de teksten op haar eigen professionele wijze, met de nodige doses geduld, inlevingsvermogen en humor.

Met deze cursus verdiept u zich in de liturgie én verrijkt u uw kennis van het Hebreeuws! Aanmelding staat ook open voor nieuwe deelnemers. Er wordt van uitgegaan dat u enigszins lvriet kunt lezen.







Cursusleider

Chaim van Unen

Donderdag 6 december  
(+ 13 & 20/12)

20.00—22.00

**Kosten** € 15  
incl. koffie/thee

*Het boek 'Tikoën nefesj. Hulpverleners en Joodse traditie' door Chaim van Unen kan door deelnemers zelf worden gekocht bij een boekhandel en kost € 19,50.*

## Het zal me een zorg zijn

Laat u verrassen door de actualiteit en universele waarden van Tora en Talmoed! Chaim van Unen laat ons zien dat Tora en Talmoed alle ingrediënten bevatten voor de moderne hulpverlening. De teksten zijn helder en vaak ook (voor ons) geestig. Interessant zijn vooral de dilemma's, die zich ook nu in onze hedendaagse samenleving voordoen. Oorspronkelijk zijn de teksten bedoeld voor een 'rechtvaardige' omgang met elkaar, regels voor het dagelijks leven. Studie van de teksten levert ons allemaal - hulpverlener of niet - nieuwe inzichten en levenslessen op. Bent u zelf hulpverlener? Of misschien hulpontvanger? Of gewoon een willekeurige deelnemer aan de samenleving? Deze cursus is voor iedereen boeiend! Voorkennis is niet nodig.





Cursusleider

Dan Cohen

Dinsdag 8 januari

(+ 15 & 22/1)

20.00—22.00

**Kosten € 15**  
incl. koffie/thee

## Uitverkoren: vloek of zegen?

Het Uitverkoren Volk. Een beladen kwalificatie? Iets om trots op te zijn? Een zware verantwoordelijkheid? Eigenlijk kun je zeggen dat de uitverkiezing van het Joodse volk één van de centrale thema's, zo niet hét centrale thema is van Tora en de profeten. Maar Joden bewaren hierover – veelal uit ongemak – het stilzwijgen. Is dit zwijgen terecht? Wat veroorzaakt dit zwijgen? Speelt schaamte – terechte of valse – een rol? Waaruit bestaat de uitverkiezing? Aan welke eisen en voorwaarden dient het 'Uitverkoren Volk' te voldoen?

Dan Cohen zal ingaan op al deze vragen. Voor de beantwoording baseert hij zich op de geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen.





Cursusleider

Michael Bloemendal

Woensdag 9 januari

(+ 23/1; 6 & 20/2; 6 & 20/3)

20.00—21.30

**Kosten € 45**  
incl. koffie/thee

Maximale groepsgrootte:  
15 deelnemers

## Minijesjewe – Talmoedstudie

Na drie jaar opeenvolgende Talmoedcursussen waarin vele cursisten vertrouwd raakten met de structuur, denkwijze en terminologie van de Talmoed, komen we nu een fase verder. Onder leiding van Michael Bloemendal starten we een Minijesjewe, om te beginnen van zes bijeenkomsten. Studie zal deels vanuit de Talmoedtekst zelf gebeuren. Waar het lastig wordt of het de discussie verstoort, wordt een Nederlandse vertaling gebruikt. De te bestuderen tekst zal zijn: de 7e perek (hoofdstuk) van Bawa Metsie'a (seder Nezikien). Het basisonderwerp is arbeidsrecht. Het gaat onder andere over het recht van de baas om iemand te laten overwerken en – heel actueel! – de reiskostenvergoeding. Iedereen kan deelnemen. Het is een pre het alef-beth te kennen, met het oog op het meelesen van de Talmoedtekst.



J. Scheich Die Talmud-Stunde



Cursusleider  
rabbijn Menno ten Brink

Zondag 13 januari  
(+ 20/1 & 3/2)

10.15-12.15

**Kosten €15**  
incl. koffie/thee

## Met knikkende knieën: minhag LJG- Amsterdam

Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? Rabbijn Menno ten Brink zal in drie bijeenkomsten onder het motto 'Met knikkende knieën' een cursus geven over het hoe en wat tijdens de sjoel-diensten. De cursus is laagdrempelig, kennis van Hebreeuws is niet noodzakelijk. Aan de hand van de sidoer zullen de verschillende minhagiem (gewoonten) worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer 'knikken we met de knieën', wanneer zeggen we ameen, hoe werken alle mitswot tijdens de diensten? We zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken we hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan. Kortom een leuke, leerzame en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoeldiensten zal verlagen.





# Studiereis

Het Studiecentrum organiseert al decennialang inspirerende reizen naar verschillende steden en landen waarbij Joods heden en verleden centraal staan. Van cultuur en geschiedenis proeven en verrassende ontmoetingen met de lokale gemeenschappen zijn vaste ingrediënten van onze reizen.



Dit jaar is het reisdoel New York, één van de meest fascinerende steden ter wereld. Bovendien beschikt de stad over een ongekende schat aan Joodse cultuur en treft u er een grote diversiteit aan van hedendaags Joods leven: van seculier tot ultra-orthodox, maar ook verschillende stromingen binnen het Progressief Jodendom. Er wordt voor het voorjaar van 2013 een veelzijdig en redelijk betaalbaar programma samengesteld. Uiteraard zullen we u tijdig informeren over het programma en de inschrijfprocedure: via de website, Kol Mokum Katan en de wekelijkse LJG nieuwsbrief.

## PJ21

Het Studiecentrum heeft een **denktank 'PJ21'**, Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De denktank denkt na over de vraag hoe onze LJG er in de komende eeuw uit moet of kan zien. Een groep gemeenteleden vormt de 'broedende kip' en puzzelt op deze vraag. Zij houden regelmatig studiebijeenkomsten. Het Levisson-instituut biedt inhoudelijke ondersteuning. Het Studiecentrum draagt zorg voor de organisatie. In de loop van 2013 organiseert het Studiecentrum een **symposium**. Dan zal de denktank zijn producten aan de gemeente voorleggen. U krijgt dan de kans om uw mening over werk en ideeën van de denktank naar voren te brengen. Na drie jaar zullen we meer inzicht hebben in de vraag: **Hoe moet de LJG zich instellen op de moderne tijd en welke vorm en inhoud zijn daarvoor het meest geschikt?**

Het bestuur van de LJG zal deze resultaten serieus meenemen in haar beleidsvorming.



# Verwacht vanaf eind januari 2013



## Leer mij Joseef kennen!

door *Mischa Schrijver*

Wie was die Joseef uit Tora, met zijn prachtige mantel, verguisd door zijn broers, maar wel de redder toen de hongersnood uitbrak?



## Lot in eigen hand?

door *Ron van der Wieken*

Heeft Mordechai, door bewust zijn nichtje Esther aan die dronkenlap van een koning over te leveren, ons volk gered?



## Aseret haDibrot op film

door *Etienne Denneboom*

Een woonblok in Warschau. Ethiek en religie. We bekijken drie films van de Poolse cineast Krzysztof Kieślowski.



## Sjoelhits: zing met ons mee!

door *Anna de Voogt*

In een sjoeldienst wordt veel gezongen. Dit jaar leggen we nadruk op de melodieën van de zaterdagochtend.



## Koojere keukengeheimen – tentoonstelling

door *Yvonne van Gelder*

We bezoeken deze tentoonstelling in het Joods Historisch Museum, waar we een - door Yvonne verzorgde - speciale rondleiding krijgen.

Data en prijzen zullen nog bekend worden gemaakt.

## Contactinformatie

De cursussen worden gegeven in de  
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam,  
Zuidelijke Wandelweg 41,  
1079 RK Amsterdam.



Aanmelding is gewenst, bij voorkeur  
tot 2 weken voor aanvang.

Bij deelname aan een cursus bent u het volledige cursusgeld  
verschuldigd.

Voor vragen en aanmelding kunt u een bericht sturen naar:  
studiecentrumljg@gmail.com of bellen naar 020-5400120.

Overmaken van cursusgeld: ABN-AMRO 44.77.51.476, ten  
name van L JG-Studiecentrum o.v.v. de naam van de cursus.



Kijk ook regelmatig op: [www.ljgamsterdam.nl](http://www.ljgamsterdam.nl) > Studiecentrum

