

STUDIECENTRUM
VOOR JODENDOM



LJG AMSTERDAM



Studieprogramma

5775 / 2014 - 2015



Welkom bij het Studiecentrum

Eén van de belangrijke functies van een sjoel is: Huis om te leren, beth midrasj.

‘Leren om te leren’ en ‘leren om te doen’ zijn twee van onze mitswot.

Ons doel is het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied om zo tot een rijker en voller liberaal-Joods leven te komen en de liberaal-Joodse identiteit te versterken.

Voor wie is het Studiecentrum?

Het Studiecentrum is er voor alle leden van de LJG en hun partners, en tevens voor overige Joodse geïnteresseerden.

Iedereen – met weinig of veel kennis, praktisch ingesteld of studiebol, in elke levensfase – kan iets van zijn gading vinden in het programma.

Programma

Het studieprogramma is gevarieerd, van basisniveau tot verdiepend, van praktisch tot theoretisch.

Bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zondag. Op zondag kunnen ouders gelijktijdig met hun kinderen leren, maar ook anderen zijn dan welkom.

De prijzen zijn laag gehouden, zodat iedereen die dat wil, kan meedoen.

Mogelijk worden er in de loop van het jaar extra studieactiviteiten aangeboden. We zijn flexibel en staan open voor ideeën. Activiteiten worden via diverse kanalen aangekondigd: via onze eigen nieuwsservice (aanmelding hiervoor: via studiecentrumljk@gmail.com), de LJG-Nieuwsbrief, Kol Mokum Katan en op de website. U blijft op de hoogte!



Inspiratie door leren op sjabbat

Voorlerner:

LJG-leden om de beurt

Elke sjabbatochtend van
23 augustus 2014 t/m 27
juni 2015

Elke sjabbatochtend kunt u leren over de parasja van de week.

We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden.

Per toerbeurt wordt het leren voorbereid door een 'voorlerner'. Wie dat wil, kan zelf een keer voorlernen. Hoe u dat aanpakt? Een ervaren voorlerner zal er samen met u voor gaan zitten.



Inloop vanaf 9.00 uur;
Lernen 9.15-10.00 uur

Gratis

Iedereen kan zo aanschuiven. Aanmelding is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren met en van elkaar. In de bibliotheek staan koffie, thee en koek klaar!



Cursusleider: Channa Meyer

Het vuurwerk van de Hoge Feestdagen

Waarom steken we geen vuurwerk af op Rosj Hasjana? En waarom eten we geen boterham op Jom Kipoer? De antwoorden op deze en andere vragen komen op tafel in een cursus vlak voor de Hoge Feestdagen 5775.



Dinsdagen

9 & 16 september

20.00 - 22.00 uur

Prijs €10,-

Op twee avonden zullen we dieper ingaan op de betekenis van de Hoge Feestdagen en bespreken we de gebruiken en tradities. Samen met docente Channa Meyer gaat u de teksten bekijken die speciaal op deze dagen gelezen zullen worden. Deze teksten vinden we in de Machzor, het gebedenboek dat we uitsluitend op de Hoge Feestdagen gebruiken.



Cursusleider:
Shelly Bodenheimer

Van abracadabra naar alef-beth

Deze cursus is voor echte beginners. Als u vrijwel geen idee hebt van de letters van het Hebreeuwse alfabet, dan is dit uw kans! U leert de letters, krijgt inzicht in de basisstructuur van de taal en leert woorden en eenvoudige zinnen.



Zondagen
19, 26 oktober; 2, 9, 16,
23, 30 november; 7, 14
december 2014;
11, 18 januari 2015

10.15 - 12.15 uur

Prijs € 65,-
excl. studie-
materiaal

Uw docent weet u, op basis van een ruime ervaring, bekend te maken met wat eerst abracadabra leek. Als u één of twee uurtjes per week aan uw huiswerk besteedt, boekt u echt vooruitgang.

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor ouders van kinderen bij Talmoed Tora en voor deelnemers aan de cursus Joodse Basis Kennis, maar anderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Talmoed-studie



Cursusleider:
Jacob de Leeuwe

Dit jaar verdiepen we ons alweer voor de zesde keer in Talmoed! Waarom? Het antwoord is simpel: de Talmoed levert altijd weer onverwachte en verfrissende inzichten op. De oude tekst is actueler dan menigeen denkt. De leraar, Jacob de Leeuwe, heeft zelf twee traktaten van de Talmoed in het Nederlands vertaald.



Woensdagen

5, 12, 19, 26 november
20.00 - 22.00 uur

Prijs € 30.-

Max. groepsgrootte: 15 deelnemers

Zijn motto: “De Talmoed mag geen verborgen bron zijn, maar moet voor allen een open water zijn waarbij de onmetelijke zee van wijsheid voor zo veel mogelijk Nederlanders ontsloten dient te worden.”

Er zullen delen van de traktaten Berachot en Ta’aniet worden geleerd, aan de hand van de oorspronkelijke tekst mét natuurlijk de Nederlandse vertaling van de leraar. Bezoekt u ook eens zijn website: www.talmoed-online.nl



Inleider: Bart Wallet

De identiteit van de Progressieve Jood in de 21e eeuw

We zijn evenzeer aan onze Joodse als aan de universele traditie gehecht. In de eindnota 'Kern en Toekomst' *) van de denktank PJ21 verbeeldden we deze 'dubbele' identiteit als een ellips met twee brandpunten. Hoe behouden we ons evenwicht?



Zondag 30 november

13.30-17.30 uur

Discussieleiders: Leo Frijda, Channa Meyer en Joram Rookmaaker.

Prijs € 8,-
Incl. koffie/thee

*) 'Kern en Toekomst' is te

downloaden via

www.ljgamsterdam.nl/nl/studiecentrum

We discussiëren met u over stellingen als:

“De grote meerderheid van liberale Joden gelooft niet in God, dus kunnen we verwijzingen naar God schappen uit de sjoer.”

“Mensenrechten gaan boven alles en dat botst niet met Joodse tradities als de verplichting tot bescheidenheid.”

“Het Jodendom wordt kwantitatief bedreigd. Daarom moeten we ons toelatingsbeleid veranderen.”

De inleiding wordt gegeven door Bart Wallet, die zijn kennis en scherpe inzichten met ons deelt. Een goede opwarmer voor de discussies!



Cursusleider:
Gita Hacham

Film is meer dan je ziet

Niets, maar dan ook helemaal niets is toeval in een film en echt alles is tot in de puntjes bedacht! Ben jij iemand die altijd nadenkt en meedenkt tijdens het kijken naar een film? Kom dan met plezier films kijken en analyseren. Wat we leren: Welke gedachten heeft de scenarist om juist dit verhaal te vertellen, en op deze manier? Wat betekenen de beelden, het licht en de camerahoek? Welke lagen zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig?



Dinsdagen 3, 10 & 17
december

19.00 - 22.00 uur

Prijs € 20,-

Waar staan de verschillende karakters voor? Symbolisch? Realistisch? Vermaak? Bij film is er altijd meer dan het oog op het eerste gezicht ziet. We bekijken en bespreken drie zeer uiteenlopende films: Cabaret (Europa/Duitsland, jaren '30), The Chosen (Amerika, jaren '50), Yossie & Jagger (Israël, 2002). Na deze cursus kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar een film.

Cursus-
leiders:

Chaim van
Unen



Mirjam
Ringer



Mischa
Schrijver



Ketoewiem – wie kent ze?

De 'Ketoewiem' of 'Geschriften' behoren tot de laatst toegevoegde boeken in TeNaCH (Tora – Newi'iem – Ketoewiem).

De verhalen en hun hoofdpersonen zijn minstens zo interessant als die uit de Tora.

Sommige teksten zijn hoogstandjes van (oud) Hebreeuwse literatuur.



Dinsdagen 13, 20 & 27
januari 2015

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 15,-

Nieuwsgierig geworden naar de inhoud, achtergrond en diepere betekenis van de Ketoewiem?

In deze cursus kunt u kennismaken met de volgende boeken uit de Ketoewiem:

Job: onder leiding van Chaim van Unen

Hooglied: onder leiding van Mirjam Ringer

Psalmen: onder leiding van Mischa Schrijver



Leiding:
rabbijn
Menno
ten
Brink

of

rabbijn
Ira Gold-
berg



Q&A-sjabbatdienst

Voor velen van ons is het best lastig een sjabbatdienst te volgen. Het is al heel wat als je in de sjoer kunt bijhouden waar we zijn – en ook dat lukt niet iedereen. Laat staan dat we eraan toekomen echt te begrijpen wat er gebeurt: wanneer en waarom gaan we staan? En hoe werkt zo'n Toradienst, wie worden er opgeroepen? Hoe ziet de Tora er eigenlijk precies uit? Wat moet je doen, als je een 'mitswa' krijgt?



Sjabbat 14 februari 2015
10.00 - 12.00 uur

Gratis

Anmelding (met het aantal personen) is gewenst.

In deze 'vraag-en-antwoord-dienst' wordt veel toegelicht, krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen en om zelf actief mee te doen door het uitvoeren van mitswot (taken) tijdens de dienst. De dienst vindt plaats in de 'kleine sjoel' op de tweede verdieping, gelijktijdig met de reguliere dienst in de gewone sjoel.



Cursus-
leiders:

rabbijnen
Menno ten Brink & Ira
Goldberg



Levensvragen – wat leren we van moderne commentaren?

Hoe reageer ik op een verzoek een verklaring voor orgaandonatie in te vullen? Zou ik een orgaan van een ander accepteren? Kies ik voor euthanasie? En als het niet om mezelf gaat, maar om een direct familielid? Wat moet ik vinden van draagmoederschap, van reageerbuisbevruchting, of van bewust alleenstaand ouderschap?



Dinsdagen

10 & 24 maart 2015

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 10,-



Gewild of ongewild krijgen we allemaal te maken met dit soort levensvragen en ethische afwegingen. Om antwoorden te vinden kunnen we gebruik maken van onze eigen bronnen: vragen en antwoorden (responsa) van rabbijnen, die zich baseren op onze oude teksten – Tora, Misjna, Gemara.

Door de responsaliteratuur van progressief-Joodse rabbijnen te bestuderen onder leiding van onze eigen rabbijnen krijgen we inzicht in het omgaan met enkele van deze, vaak lastige levensvragen.



Cursusleider: Chaim van Unen

Verrassende scheppingsverhalen

De vraag “waar komen de mensen vandaan?” heeft alle culturen hevig geïnteresseerd. Maar nergens bestonden antwoorden, dus moest men elk mogelijk antwoord zélf bedenken. De resultaten daarvan, die we in scheppingsverhalen van de hele wereld kunnen teruglezen, zijn fantasierijk en boeiend. Het gaat hier om de meest basale menselijke vragen over ons ontstaan.



Dinsdagen 12 & 19 mei
2015

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 10,-

Overall lezen we dat de mensen werden geschapen. Maar wie waren die scheppers? Werden de goden ook geschapen? En hoe stonden zij tegenover de mensen? In de cursus zoeken we naar interessante en sprekende verschilpunten. Hoe verhoudt ons scheppingsverhaal zich tot dat van de Babyloniërs of van de Egyptenaren? Waarom is het verhaal in Tora bij kritische herlezing zo interessant? We zullen het ontdekken!



Cursusleider: Marguerite Berreklouw

De Joodse geschiedenis van Rome

Wat hebben Jeruzalem, Alexandrië en Rome met elkaar te maken? Wie bouwden en betaalden het Colosseum? Waar zijn de tempelschatten gebleven na de val van Jeruzalem in het jaar 70? Hoeveel synagogen stonden er in het oude Rome? Hoeveel Joden leefden er in Rome in het getto en hoe werden zij daaruit bevrijd?



Woensdag 3 juni 2015

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 6,-

Op deze en andere vragen geeft drs. Marguerite Berreklouw antwoord in een lezing met beelden. Zij vergelijkt de geschiedenis van de Joden onder het Romeinse gezag met die van de pausen gedurende de contrareformatie. Leidend hierbij is het weer terugbrengen van de geschiedenis van de Joden in het collectieve Europese bewustzijn. Kortom, het belooft een intensieve, inspirerende én gezellige avond te worden waar veel te leren valt!

Studiereis

In het verleden heeft het Studiecentrum succesvolle reizen georganiseerd naar onder meer Djerba (Tunesië), Buchara & Samarkand (Oezbekistan), Suriname en Istanbul. Het is een geweldige ervaring om met gelijkgezinden - die op zo'n reis elkaar steeds beter leren kennen - de plaatselijke Joodse geschiedenis in beeld te krijgen. De ontmoetingen met de daar (nog of weer) actieve Joodse gemeenschap zijn net zo onvergetelijk. De ambitie is nog steeds om naar New York te gaan, maar het is keer op keer voor de meesten toch te begroterlijk gebleken.



Een idee voor dit jaar was om een reis te organiseren rondom Brandys nab Labem, de plaats in Tsjechië waar de Tora-rol van onze sjoel vandaan komt. Een delegatie uit Londen, Dublin en Amsterdam heeft een verkennings-tocht uitgevoerd en trof er een prachtig gerenoveerde sjoel aan. Plannen voor een nieuw reisdoel zullen we via onze nieuwsservice, Kol Mokum Katan en de LJG-Nieuwsbrief bekend maken.

Praktische informatie

Adres

De cursussen en studiebijeenkomsten worden gehouden in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam.

Aanmelding

Aanmelding is gewenst, bij voorkeur tot 2 weken voor aanvang. Voor cursusleiders is het immers prettig tijdig te weten hoe groot een groep zal zijn.



Colofon

Het Studie-
programma
5775 / 2014-2015
is een publicatie
van
Studiecentrum
LJG-Amsterdam

Ontwerp
Dick Hage

© 2014
Studiecentrum
LJG-Amsterdam

Voor vragen, aanmelding of een abonnement op de nieuwsservice kunt u een bericht sturen naar: studiecentrumljg@gmail.com.

Als u geen e-mail hebt, kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 020 - 54 00 120.

Betalingen

Bij deelname aan een cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

U kunt het deelnamegeld overmaken op:
NL71 ABNA 0447.751.476, ten name van
LJG-Studiecentrum o.v.v. de naam van de cursus of
studiebijeenkomst.



Kijk ook regelmatig op: www.ljgamsterdam.nl/nl/studiecentrum

