

**STUDIECENTRUM
VOOR JODENDOM**

*Jodendom in
beweging*

LJG AMSTERDAM



Studieprogramma

5777 / 2016 - 2017

Welkom bij het Studiecentrum



Een van de belangrijke functies van een sjoel is:

Huis om te leren, beth midrasj.

‘Leren om te leren’ en ‘leren om te doen’ zijn twee van onze mitswot.

Ons doel is het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied om zo tot een rijker en voller liberaal-Joods leven te komen en de liberaal-Joodse identiteit te versterken.

Voor wie is het Studiecentrum?

Het Studiecentrum is er voor alle leden van de LJG en hun partners. Andere geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname richten aan studiecentrumljj@gmail.com. Iedereen – met weinig of veel kennis, praktisch ingesteld of studiebol, in elke levensfase – kan iets van zijn of haar gading vinden in het programma.

Programma

Het studieprogramma is gevarieerd, van basisniveau tot verdiepend, van praktisch tot theoretisch.

Bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond of op zondag. Op zondag ochtend kunnen ouders gelijktijdig met hun kinderen leren, maar ook anderen zijn dan welkom.

De prijzen zijn laag gehouden, zodat iedereen die dat wil, kan meedoen.

Mogelijk worden er in de loop van het jaar extra studieactiviteiten aangeboden. We zijn flexibel en staan open voor ideeën. Activiteiten worden via diverse kanalen aangekondigd: via onze eigen nieuwsservice (aanmelding hiervoor: via studiecentrumljj@gmail.com), de LJG-Nieuwsbrief, Kol Mokum Katan en op de website. U blijft op de hoogte!





Cursusleider:

Tamar Lange

Dinsdag 6 september,
13 & 20 september.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 15,-



Verzoening: hoe doe je dat?

In de periode voorafgaand aan Jom Kippoer roept het jodendom ons op tot verzoening met onze medemensen. Maar... hoé doe je dat? Marshall Rosenberg (non-violent communication) beschreef een methodiek van communiceren die behulpzaam kan zijn om tot daadwerkelijke verbinding en verzoening te komen.

1e avond: Inleiding over verzoening in het jodendom en de bruikbare methoden van geweldloze (verbindende) communicatie.

2e avond: Inventarisatie van ervaringen met verzoening. Plenair en oefenen in kleine groepjes.

3e avond: Verdere verdieping: bespreken van gedeelde ervaringen / gevoelde dilemma's en laatste rondes oefenen.

Het verdient de voorkeur dat u als deelnemer de gehele cursus bijwoont.



Marshall Rosenberg



Cursusleider:

Shelly

Bodenheimer

**Zondag 6 november, 13, 20 & 27 nov;
4, 11 & 18 dec;
8, 15 & 22 jan.**

10.15 - 12.15 uur

Prijs € 75,-

excl. studie-
materiaal



Van abracadabra naar alef-beth

Deze cursus is voor echte beginners. Als u vrijwel geen idee hebt van de letters van het Hebreeuwse alfabet, dan is dit uw kans! U leert de letters, krijgt inzicht in de basisstructuur van de taal, leert woorden en eenvoudige zinnen, en lezen in de sidoer. Uw docent weet u, op basis van grote ervaring, bekend te maken met wat eerst abracadabra leek. Als u één of twee uurtjes per week aan uw huiswerk besteedt, boekt u echt vooruitgang. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen bij Talmoed Tora, voor deelnemers aan de cursus Joodse Basis-kennis en voorts voor iedereen uit de doelgroepen van het Studiecentrum die graag (eindelijk!) Hebreeuws wil leren lezen.





Cursusleider:

Gita Hacham

Dinsdag

22 november,
29 nov. & 6 dec.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 20,-



Kijken naar Kieslowski

In de 10-delige filmcyclus Dekaloog uit 1989 laat de vermaarde Poolse cineast Krzysztof Kieslowski ons zien hoe mensen volkomen onverwacht met ethische zaken geconfronteerd worden en keuzes moeten maken.

Op drie avonden gaat docente Gita Hacham in op de filmische technieken die Kieslowski heeft gebruikt om de dilemma's aan u voor te leggen en hoe hij in beeldspraak ethische kwesties blootlegt. Wat zien we als toeschouwer en wat kunnen we er zelf mee? Welke hints worden er gegeven?

Naast het bekijken van **drie** films uit de cyclus, wordt u ruimte geboden om actief met elkaar in discussie te gaan. Een aanrader voor film-liefhebbers en voor mensen die houden van ethische vraagstukken.





Cursusleider:

Paul Gabriner

Dinsdag 13 december

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 7.50



Wat is er joods aan 'Muitterij op de Caine' van Herman Wouk?

Die vraag gaan we gezamenlijk onderzoeken. Wouk, de oudste nog levende Amerikaanse schrijver (1915), diende tijdens WO II in de marine op twee verschillende mijnenvegers. Deze bestseller uit 1951 gaat over de dramatische gebeurtenissen op een mijnenveger en het daarop volgende proces voor de krijgsraad. Belangrijk is dat de muitterij van de titel legalistisch van aard is, en niet gewelddadig. Iets later werden er een toneelstuk en een film uitgebracht die zeven Oscar nominaties kreeg, met Humphrey Bogart in de beroemde rol van de kapitein Philip Francis Queeg. De film is nu een klassieker van de Amerikaanse cinema geworden. U wordt geacht het boek ('The Caine Mutiny') vooraf te lezen. Tijdens de cursus kan zowel Nederlands als Engels worden gesproken.





Cursus-
leiders:



rabbijnen

**Menno ten Brink &
Joram Rookmaaker**

Dinsdag 10 januari

17 & 24 januari.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 15,-



Levensvragen – wat leren we van moderne commentaren?

Onze rabbijnen behandelen levensvragen die voor Liberale Joden van belang zijn, vanuit de historie en de responsa literatuur. Er wordt besproken hoe responsa werkt en hoe wij als Liberale Joden omgaan met halacha en responsa literatuur. Aan de hand van voorbeelden komen bijvoorbeeld homohuwelijk, eco kasjroet, sjechita, mikwe en brit mila aan de orde. Ook de kwestie van mensen met alleen een joodse vader, die zowel bij de orthodoxie als bij de conservatieve stroming nog steeds niet joods zijn, komt aan de orde. Zou je als kehilla ook zelf je pad in de halacha mogen bepalen?





Cursusleider:

Jacob de Leeuwe

**Zondag 5 & 12
februari**

10.00 - 12.00 uur

Prijs € 10.-



Ziek zijn en beter worden

In Tora, Tenach en Talmoed

Het begrip ziekte wordt naar aanleiding van voorbeelden uit de Tenach ontwikkeld en leidt tot verrassende conclusies in de Talmoed. Waarom worden we ziek en waarom worden we (niet) beter? Worden we wellicht “beter” zonder beter te worden? Filosofie, psychologie, medische ethiek en halacha, Tora pesjat en derasj worden uitgelegd in een caleidoscopische reeks van teksten die nauwkeurig bestudeerd worden.





‘Leven en Lot’ Vasily Grossman

Cursusleider:

Paul Gabriner

Dinsdag 4 april

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 7.50





Cursusleiders:

Mirjam Ringer & Gilad Nezer

**Dinsdag 7 maart,
21 & 28 april.**

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 20,-



David; Koning en dichter van psalmen

David is een fascinerende figuur die zich transformeert van gewone jongeling tot een machtswellusteling en manipulator die zich laat leiden door zijn driften. Met zijn creatieve kant als dichter en musicus hebben we nog wekelijks te maken in sjoel als we de psalmen van David zingen. In deze cursus gaan we David vanuit verschillende perspectieven bekijken: Mirjam Ringer gaat op basis van de teksten in Tenach met u op zoek naar welke persoon er achter de historische koning David zit. Chazzan Gilad Nezer kent als geen ander de psalmen van David. Hij zal de muzikale ontwikkeling van een aantal psalmen in de loop van de tijd onder de loep nemen.





Cursusleiders:

Mirjam Ringer & Gilad Nezer

Dinsdag 7 maart,
21 & 28 april.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 20,-



David; Koning en dichter van psalmen

David is een fascinerende figuur die zich transformeert van gewone jongeling tot een machtswellusteling en manipulator die zich laat leiden door zijn driften. Met zijn creatieve kant als dichter en musicus hebben we nog wekelijks te maken in sjoel als we de psalmen van David zingen. In deze cursus gaan we David vanuit verschillende perspectieven bekijken: Mirjam Ringer gaat op basis van de teksten in Tenach met u op zoek naar welke persoon er achter de historische koning David zit. Chazzan Gilad Nezer kent als geen ander de psalmen van David. Hij zal de muzikale ontwikkeling van een aantal psalmen in de loop van de tijd onder de loep nemen.





Cursusleider:

Yoram Stein

Dinsdag 18 april,
9, 16 & 23 mei.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 25,-



De zaak Spinoza

De *cherem* (banvloek) die de Portugees-Joodse gemeente van Amsterdam in 1656 uitsprak over Baruch Spinoza (1632-1677), spreekt van zijn “afschuwelijke ketterijen” alsmede zijn “monstrueuze daden”. Vorig jaar werd tijdens een groot symposium in de Amsterdamse Rode Hoed gepleit voor het opheffen van de banvloek. Zelf schijnt de filosoof/lenzenslijper zijn schouders erover te hebben opgehaald. Was Spinoza, die zijn naam veranderde van Baruch naar Benedictus, eigenlijk nog wel een Jood? En was die banvloek niet gewoon terecht? Dat laatste is betoogd door de Duitse filosoof Herman Cohen. Anderzijds vond David Ben Gurion de ban al in de 50-er jaren van de 20e eeuw ongerechtvaardigd en dat die ongedaan gemaakt moest worden. In deze cursus wegen wij de argumenten voor en tegen de banvloek tegen elkaar af, zodat u uw eigen standpunt kunt bepalen in de zaak Spinoza.





Cursusleider:

Ruben Reisenstadt

Zondag 7 mei,

14 & 21 mei.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 15,-



Thuis sjabbat vieren doe je zo

U wilt graag op vrijdagavond sjabbes maken met familie en vrienden, maar u weet nog niet precies hoe? Welke volgorde hebben de brachot (zegenspreuken) ook al weer en waarom drinken we wijn of druivensap en eten we challe? Waarom zingen we sjalom aleichem, zeggen/zingen we kidoesj en maken we motsie? Dit is een echte beginnerscursus waarbij onze gabbai Ruben Reisenstadt u bekend maakt met de rituelen en gewoonten van sjabbat. U gaat samen de kaarsen aansteken, de brachot over wijn en brood leren en het traditionele bensjen na de maaltijd oefenen. Uiteraard komt de havdala ceremonie na afloop van sjabbat ook aan bod. Er valt nog veel meer te vertellen over de sjabbat, maar tijdens de cursus ligt de nadruk op de praktijk van het “doen”.





Markante momenten: rituelen rondom ziekte en rouw

Cursus-
leiders:



rabbijn

**Menno ten Brink &
Joram Rookmaaker**

Twee zondagochtenden
in **juni 2017**

Naast de vele vreugdevolle rituelen die we binnen het Jodendom kennen uit de levenscyclus, zijn er ook rituelen waarmee we te maken krijgen in droevige situaties als ernstige ziekte en overlijden. En, hoewel elk van ons uniek is, ook hier zijn de rituelen voor een ieder gelijk. Tijdens twee sessies krijgt u van rabbijn Menno ten Brink en Joram Rookmaaker uitleg over de diverse gebruiken rond de begeleiding tijdens ziekte, de rituele reiniging (*tahara*) van de overledene, begrafenissen (*lewaja*) en rouw, het *sjiwwe* zitten, de jaartijd en de onthulling van de *matsewa* (grafsteen). Een van de sessies wordt gehouden in de aula van Gan haSjalom in Amstelveen.

Prijs € 10,-





Colofon

Het Studie-
programma
5777/2016-2017 is
een publicatie van
Studiecentrum LJG
-Amsterdam

Ontwerp
Dick Hage

© 2016 LJG

Praktische informatie

Adres

Alle cursussen en studiebijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam.

Aanmelding

Aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com of via 020 - 54 00 120 tot 2 weken voor aanvang.

Betalingen

Bij deelname bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Maak het deelnamebedrag over op: NL71 ABNA 0447.751.476 t.n.v. L JG-Studiecentrum o.v.v. de naam van de cursus of studiebijeenkomst.

Studiereis

De laatste reis naar Thessaloniki was een succes met vele enthousiaste deelnemers. Vlak voor het ter perse gaan van dit studieprogramma is het reisdoel voor 2017 vastgesteld: Padua & Venetië in Italië. Uiteraard zullen we u tijdig informeren over het programma en de inschrijfprocedure via de website, de wekelijkse LJG nieuwsbrief en Kol Mokum Katan.



De bima van de
synagoge van Padua





Kijk ook regelmatig op: www.ljgamsterdam.nl/nl/studiecentrum

