



Foto: Julie Blik

Cursusleider:

**Rabbin**

**Menno ten Brink**

**Dinsdag**

**5 maart**

20.00 - 22.00 uur



# Houd van de ander als van jezelf !

Het is het meest fundamentele basisprincipe van Tora. Waarom is het dan toch zo moeilijk om van de ander te houden als van jezelf?

Kan je van een ander houden als hij/zij een andere religie heeft, uit een ander land komt of als hij/zij gewoon een andere mening heeft?

Een ander hoeft maar anders te denken, er anders uit te zien of we hebben al moeite om van hem of haar te houden. Hoe komt dat?

Kunnen we niet van de ander houden omdat we misschien niet echt van onszelf houden?

Wie is je naaste eigenlijk? Familie, vrienden, je buurman of buurvrouw, of zelfs iemand die je helemaal niet kent? Moet je naaste joods zijn?

Wat wordt daarover in de Tora gezegd?

Wat leert het jodendom ons daarover?



De cursus is gratis. Aanmelden tot 1 maart op [studiecentrumlijg@gmail.com](mailto:studiecentrumlijg@gmail.com)