



Cursusleider:

Yotam Bar-Ephraïm

**Informatie over
plaats, data en
tijden op aanvraag
via ons e-mailadres**

Leren laainen met elkaar. Leuk!

Voor je Bar/Bat Mitswa heb je een stukje gelaaiend uit de Tora. Een bijzondere ervaring toch? Zingend in het openbaar voor te lezen uit de Tora?

Vond je het leuk en zou je het weer willen doen?

Wij gaan in een groep er meer over leren! Samen de te'amieim (zangtekens) leren en wat een Tikoen is, hoe je die gebruikt. En echte Tora teksten oefenen met als doel dat we samen de Tora-voorlezing in sjoel gaan verzorgen!

We starten in januari en zullen vijf keer bij elkaar komen op woensdagavond.

Ben je tussen de 12 en de 18 en lijkt dit je wat? Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!



Gaat zeker door, maar later.



שְׁלֹשָׁת

Meld je alvast aan op studiecentrumljj@gmail.com